

Missie, visie en passie



Missie

AGNESIAM

Mijn missie is:

- je ziel bereiken en je kennis laten maken met het Goddelijke in en om jezelf;
- kennis verspreiden en ervaringen delen over alles wat er tussen Hemel en aarde aanwezig is;
- spirituele healing laten ervaren (mens en dier);
- aandacht en respect vragen voor alles wat leeft;
- mijn eigen levenslessen doorgeven;
- inzichten geven zodat je weer makkelijk(er) verder kunt op je eigen levenspad;
- mijn bijdrage leveren aan het verbeteren en helen van de wereld.

Visie

Mijn visie is:

- Liefde geneest;
- door inzicht te verkrijgen in onze eigen levensprocessen en die van een ander, kunnen we onszelf helen;
- we moeten zelf om hulp vragen en bereid zijn om Goddelijke en aardse hulp te ontvangen om te kunnen veranderen en/of genezen;
- met onze vrije wil kunnen we kiezen voor het allerbeste;
- luisteren naar onze intuïtie is belangrijk, daarna in actie komen is net zo belangrijk;
- verbeter de wereld en begin bij jezelf;
- er is heel veel tussen Hemel en aarde waar wij nog geen weet van hebben;
- wonderen bestaan;
- ik ben een instrument van een Hogere Macht;
- één persoon kan de wereld veranderen.

Passie

Mijn passie is om me vol overgave vanuit mijn hart en ziel in te zetten voor het welzijn van mens en dier in het algemeen en gezondheid in het bijzonder.

Deze passie is geboren na het dagelijks jarenlang intens beleven van mijn eigen levenspad.

Door het vallen en opstaan, begeleiding ontvangen en leren hoe belangrijk liefde in mijn leven is, ziek zijn en genezen worden, weer opnieuw beginnen, talloze malen, de confrontaties aangaan i.p.v. er omheen te lopen, en te ervaren dat ik er steeds weer sterker uit kom.

Met liefdevolle groet,
Agnes de Grundt.